



Blackberry hangt telefoon in de wilgen

De eerste Blackberry die uitkwam, in 1999, ontketende een ware revolutie. Niet alleen mobiel kunnen bellen, maar ook mobiel kunnen mailen! Het zou het gemiddelde beeld op straat, in de trein, aan de zakenlunch en op het bankje in het park voorgoed veranderen. De verslavende werking van de Blackberry was dusdanig, dat de grote schare fans hun toestel liefkozend met *Crackberry* aanduiden—niet zozeer vanwege de gebrekkigheid van het scherm, maar omdat *crack* zo verslavend is.

Tot 2007 roemden gebruikers het zo functionele toetsenbord en het gebruikersgemak. En toen kwam de iPhone op de markt. Eerst nog schoorvoetend ruilden een aantal Blackberry gebruikers hun apparaat in voor de iPhone, maar er volgden er steeds meer. Zelfs de meest trouwe Blackberry-verslaafde moest uiteindelijk toegeven dat die *appjes* en het *swipen* van de iPhone toch wel handig waren. President Obama, die veel vertrouwen had in de beveiliging van de Blackberry en een zogenaamde *Innovator* was (dat is de eerste 2,5% groep die een nieuw product gaat gebruiken) heeft naar verluidt begin dit jaar zijn Blackberry verruild voor een Samsung.

Geen wonder dat Blackberry gisteren aankondigde de productie van de smartphones te stoppen. Reageerden beleggers teleurgesteld? Geenszins! De beurskoers sprong met 8% omhoog op dit nieuws. Dit is met name te danken aan bestuursvoorzitter Chen, die gepikt en gemazeld is in de software industrie. Want hij is bezig de onderneming om te vormen van een hardware producent naar een software producent, waar de marges, als je het goed doet, beter zijn en de multiples op de beurs hoger.