



Fire and Fury

Afgelopen zaterdag stemde de VN Veiligheidsraad unaniem vóór een versteviging van economische sancties tegen Noord-Korea, dat maar niet ophoudt om nucleaire en ballistische testen uit te voeren. De maandag daarop, 7 augustus, gaf de Minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea aan dat het land niet van plan is om het onderwerp van nucleaire en ballistische raketten mee te nemen naar de onderhandelingstafel. Op deze onverzettelijkheid deed President Trump er gisteren nog een schepje bovenop.

Trump gaf aan dat 'Noord Korea maar beter geen nieuwe dreigementen richting de Verenigde Staten moet uiten. Zij zullen te maken krijgen met vuur en woede zoals de wereld nog niet gezien heeft.' Ironisch genoeg is vuur en woede, in het Engels *Fire and Fury*, een onstuimig liefdesliedje van Skillet. Als een liefdesliedje, zo zal President Trump dat vermoedelijk niet bedoeld hebben.

De vraag is wel, hoe is dat wèl bedoeld? Zo zijn er honderden vragen. Kan President Trump wel een dergelijk dreigement uiten, nu het onduidelijk is of intern is voldaan aan de benodigde politieke steun en voorschriften? Is dit een ongefundeerd hersenspinsel, zoals President Trump er al honderden de wereld in twitterde? Zal Noord-Korea afzien van eigen agressieve acties, in de gedachte dat President Trump serieus is?

In ieder geval houden beleggers niet van dergelijke mogelijke escalaties in de wereld. De Aziatische markten waren



de eersten die konden reageren en die lieten verliezen achter. Niet verrassend gaf de Kospi 50 Index, de Zuid-Koreaanse aandelenindex, het meeste prijs, met $-1,47\%$.

Maar ook de Europese beurzen gingen schoorvoetend in de min om vervolgens hun verliezen verder aan te verscherpen.

Het is te hopen dat wijsheid zal prevaleren aan beide zijden van de Noordelijke Stille Oceaan.