



Finles Kort Nieuws—24 mei 2017

Paus en Trump ontmoeten elkaar

In 2015 publiceerde paus Johannes Paulus II een religieus en vroom werk *Laudato si'*. Het 181 pagina's omvattende boek, dat eerder een *encycliek* genoemd moet worden (een pauselijke rondzendbrief met leringen), is een aanklacht tegen de menselijke levensstijl en beoogt een minder consumptieve levenswijze te bewerkstelligen om de aarde voor verdere milieuvervuiling te behoeden.

De encycliek ontleent zijn naam aan de regels van Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied, "Geprezen zijt Gij, mijn Heer". Het is geen geheim dat paus Johannes Paulus II een groot bewonderaar is van Franciscus van Assisi en dat de paus ook grotendeels leeft naar diens denkbeelden.

Franciscus stelde onder meer dat aarde, ons gemeenschappelijke huis, als een zuster is met wie we ons leven delen en een fijne moeder die haar armen opent om ons te omhelzen.

Deze zuster nu, betoogt Johannes Paulus II in *Laudato si'*, huilt omwille van de schade die we haar hebben toegebracht door ons onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God haar geschonken heeft. Haar kreet, samen met die van de armen, beroert ons geweten. Er zijn mensen die de integriteit van de aarde vernietigen door het veroorzaken van klimaatveranderingen; mensen die anderen schade toebrengen door ziekten veroorzaakt door beoedelde waterbronnen en gronden en door vervuilde bestanddelen in de lucht.

Het gepaste antwoord, zo schrijft Johannes Paulus II, is een mondiale ecologische bekering. In deze is Franciscus van Assisi, volgens de paus, het voorbeeld bij uitstek van de zorg voor het kwetsbare en van een integrale ecologie die vol vreugde en authenticiteit is.

Vanmorgen ontmoette de paus Donald Trump. Er zijn bijna geen grotere tegenpolen te vinden dan Donald Trump en Johannes Paulus II. Alleen al de wijze van aankomst bij het Pauselijk Paleis verschilde sterk. De paus kwam aanrijden met een Fordje Focus en liep anoniem naar binnen via een zij-entree. Donald Trump maakte zijn entree met een uitgebreide autocolonne, die begroet werd door de in vol ornaat geklede Zwitserse Garde. Ook in denkbeelden verschillen beide mannen sterk. Naast milieu kan het vluchtelingenvraagstuk genoemd worden, of de in de wereld bestaande inkomensongelijkheid.

Zou het ook enigszins van ironie of humor van Johannes Paulus II getuigen, dat uitgerekend Donald Trump na de ontmoeting *Laudato si'* in de handen gedrukt kreeg?